

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

september 2017, nr. 6
spiritualiteit, cultuur en samenleving

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Predikanten:

ds. E. Kooiman, 072-8885550

ejkooiman@ziggo.nl

ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550

hruitenbeek@ziggo.nl

Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo

ds. F.J. van der Wind, 072-5336634

fjvanderwind@hotmail.com

Kennemerstr.weg 303, 1851NC Heiloo

Kerkenraad:

Postbus 180, 1850 AD Heiloo

Voorzitter: vacant

Scriba: mw. R.D. van Diest

072 - 5323500, scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo

Secr.: mw. N. Buitink

Bank: NL85RABO 0336 4700 88

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ina.bras@telfort.nl

Even voorstellen ...

André Martens, kerkelijk werker

Ik ben 56 jaar oud, alleenstaand en woon met veel plezier in Amsterdam, in de Indische Buurt.

Ik ben ruim 35 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Eerst in mijn geboorteplaats Den Helder, daarna een aantal jaren in het buitenland, waaronder Oman, en vervolgens in Amsterdam. Ik heb de laatste 17 jaar gewerkt als directeur in het openbaar onderwijs Amsterdam. Altijd fulltime totdat ik vorig jaar de kans kreeg om voor twee dagen aan het werk te gaan als kerkelijk werker in Den Helder, waar ik ouderenpastoraat verzorg voor 70-jarigen en ouder.

Het afgelopen jaar heb ik dus én in het onderwijs én in de kerk gewerkt en dat heeft mij doen beseffen dat ik het onderwijs goed ken, dat ik het ook goed kan, maar dat mijn hart in de kerk ligt. Mijn aanstelling als kerkelijk werker in Heiloo geeft mij nu de kans om fulltime in de kerk aan het werk te gaan. Ik accepteer deze kans met grote dankbaarheid. Het zal even vreemd zijn om na de zomervakantie niet meer terug te keren op een basisschool, maar er komen andere mooie dingen voor in de plaats. Mooie ontmoetingen en mooie verhalen.

Tijdens mijn studie Godsdienst Pastoraal Werk ontdekte ik dat pastoraat mij aan het hart ligt en dan vooral het ouderenpastoraat. Een ieder beleeft deze fase van zijn of haar leeftijd op een eigen wijze: dankbaar, kwetsbaar, mobiel, eenzaam. Het is fijn om daarover in gesprek te mogen gaan. Wat mij het meeste drijft in dit werk is om het verhaal van de oudere mens te mogen verbinden met het verhaal van God, omdat ik er van overtuigd ben dat er daardoor betekenis gegeven wordt aan het verhaal van die ene mens. Dat ik die verbindende rol mag spelen stemt mij tot dankbaarheid.

Ik kijk er naar uit om vele mensen te ontmoeten, vele verhalen te horen en op deze wijze Gods liefde te mogen laten zien en voelen.

Met vriendelijke groet, André Martens

(Tel. 06 22494089 Mail: a.martens@pkndenhelder.nl)

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikant:

ds. F.J. van der Wind, 072-5336634

Kennemerstr.weg 303, 1851NC Heiloo

fjvanderwind@hotmail.com

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie: mw. M. Denekamp

072-5052871

Bank: NL21FVLB 0699 7411 49

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm. mw. P.T. Koelemeij

072-5051556, rkoelemeij@hetnet.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Herinnering bijdrage kerkblad

Willen de mensen die een vrijwillige financiële bijdrage voor het kerkblad willen geven in hun geheugen graven of in hun administratie kijken of dat voor dit jaar al gebeurd is?

Wellicht is het u in de drukte aan het begin van het jaar ontschoten.

U kunt dan alsnog voor dit lopende jaar 2017 bijdragen, graag!

Voor Limmen op: NL24RABO 0336 4007 64

Voor Heiloo op: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot.Gemeente o.v.v. Kerkblad 2017

(als iedereen tien euro bijdraagt zijn we uit de kosten!)

Jaarrekening Heiloo

De jaarrekening 2016 is opgemaakt en staat in een verkorte versie op de website (www.pknheiloo.nl) onder het hoofd: Financiën.

Geïnteresseerden kunnen een digitaal exemplaar opvragen via penningmeester@pknheiloo.nl of per telefoon bij Jan Bras (072-5320344)

College van Kerkrentmeesters

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Bij de voorplaat:

de kerkklok van de voormalige gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat in Heiloo

In Rinnegom, gelegen tussen Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef, stond op de plek waar nu Stayokay staat, de rooms-katholieke Adelbertuskerk. Deze kerk werd aanvankelijk bezocht door parochianen van alle drie de Egmondten. Nadat de drie dorpen hun eigen kerk gekregen hadden stond de kerk te koop. Uiteindelijk is de kerk in 1967 gesloopt. Wat overbleef was de begraafplaats.

Nu was het al jaren de wens van de beheerders van het kerkhof Rinnegom om een luidklok aan te schaffen, om deze bij begravenissen te kunnen luiden.

Op een gegeven ogenblik kwam iemand op het idee te informeren naar de luidklok van de afgebroken gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat in Heiloo. Deze bleek nog in het bezit van Kennemer Wonen en werd spontaan ter beschikking gesteld.

Er werd een prachtige klokkenstoel gebouwd en in maart 2017 werd de klok ingewijd.

Een mooie plek voor de oude luidklok!



- 4 Kerkdiensten
- 5 Zoals een hert ...
- 7 Vredesweek 16-24 september
- 9 Week van de eenzaamheid
- 10 Ontmoetingen
- 11 Rond de Waterput
- 12 Eenzaamheid van Sven Hagvil

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
17e jaargang nr. 6, 30 augustus 2017

Redactie: tel. 072 - 5053449

Ida van Aller, Ad Edelman, Ditje van Genderen
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2017

Bezorging:

Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 4 oktober

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 19 september

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

3 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. F. Breukelman, Terschelling
+ kindernevendienst + Jeugdkerk
collecte: Stichting Sensor
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
bijzondere dienst i.v.m. emeritaat
m.m.v. Peter Rijs en Wilma Ploegaert
collecte: Waldenzerkerk zie pag. 8
GGZ-dienst: Marius Braamse

10 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Jop, jeugdwerk
Protestantse kerk Limmen:
ds. M.A. Janssens, Zaandam
collecte-1: Stichting Lerato
collecte-2: Jop, jeugdwerk
GGZ-dienst: Theodora Klaver

17 september, 10.00 uur, vredesdag

Willibrorduskerk: ds. H. Ruitenbeek
en pastor H. Helsloot
+ kindernevendienst
collecte: Vredeswerk (KiA en Pax)
Protestantse kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte 1: Stichting Sensor
collecte 2: Vredeswerk (KiA en Pax)
GGZ-dienst: Marius Braamse

24 september, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. Nettie Boon
collecte: de Steiger Alkmaar
Protestantse kerk Limmen:
ds. M.M. Erkelens, Alkmaar
collecte: St. Noodfonds Castricum
GGZ-dienst: Hilda de Haan

1 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. van der Woel
m.m.v. cantorij, kindernevendienst
collecte: Kerk en Israël
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
collecte-1: Samen Kerk in Nederland
collecte-2: Kerk en Israël
GGZ-dienst: Ber Leurink

8 oktober, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: de Kloof Amsterdam
Protestantse kerk Limmen:
ds. S. Zuidema, Heemskerk
collecte: Kerk Zonder Grenzen
GGZ-dienst: Marie-José van Bolhuis

16.00 uur

Witte Kerk: Cantatedienst Bachcantate
BWV 80 Ein Feste Burg ist unser Gott
Liturg: mw. ds. A.H. Groenendijk

Vredesdag 17 september

*Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.*

Liedboek 1014: 1

Vredesweek: 16 t/m 24 september

Op de eerste zondag in die week is er de jaarlijkse Oecumenische viering in Heiloo, dit jaar in de **Willibrorduskerk** (Westerweg 267).

Een goede gewoonte. Al lijkt het soms of de combinatie 'oecumene' en 'vrede' niet zo leeft in de kerken en onder de beminde gelovigen, druk als ze zijn met eigen (kerkelijke) zaken en zorgen.

Een goede reden om de gewoonte door te zetten want goede gewoontes, daar moet je zuinig op zijn. Zowel de oecumenische verbondenheid als het zoeken en werken aan vrede raakt aan wat we geloven en waar we op hopen: voor onszelf en de wereld.

Nadenken over vrede overstijgt kerkgrenzen.

Wij voegen ons in de viering naar het landelijke thema van deze Vredesweek: De kracht van verbeelding. Je hebt verbeeldingskracht nodig om te geloven dat in deze wereld vrede een kans heeft. Dat het er soms ook is. Maar we verlangen naar méér. Tegelijkertijd is het van groot belang dat de verbeelding niet op hol slaat en zich los zingt van de realiteit. Allerlei mooie woorden en grootse visioenen scheppen eerder afstand dan dat ze helpen zoeken naar wat mogelijk is voor gewone mensen, voor wie vrede aan het hart gaat.

In de viering op **17 september** in de Willibrorduskerk zoeken we naar bijbelse beelden van hoop en een weg waarop ze handen en voeten kunnen krijgen in ons gelovig en geduldig zoeken naar Vrede op aarde.

Pastor H. Helsloot en ds. H. Ruitenbeek



Afscheid van een collega...

Op 7 september gaat ds. van der Wind met emeritaat. Na vele jaren de gemeente van Christus te hebben geëind in verschillende gemeentes breekt voor hem nu een nieuwe fase in zijn leven aan. Bijna acht jaar hebben wij hier als collega's met elkaar samen gewerkt. Wij zullen hem zeker gaan missen! Zijn humor, zijn zorgvuldigheid, zijn kritische blik, zijn toewijding, zijn collegialiteit. We zijn hem er dankbaar voor! Het zal even wennen zijn zonder hem...

Ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek

Kerkelijk Werker

HEILOO - In de dienst op **zondag 10 september** zal pastor André Martens officieel aan onze gemeente worden verbonden.

Na afloop van deze dienst heeft u als gemeente allen de gelegenheid om hem de hand te drukken, hem geluk en zegen te wensen en bij de koffie nader kennis met hem te maken. Ik nodig u daarvoor allen van harte uit! In de eerste weken zal André kennis gaan maken met de breedte van onze gemeente, zodat hij zich snel thuis zal voelen met ons, en wij met hem.

Ds. Edward Kooiman

Zoals een hert reikhalst naar levend water ...

Liedboek '63, Psalm 42 : 1

Op de medaille van de Friese Elfstedentocht op de fiets, altijd op tweede Pinksterdag, prijkte dit jaar de hinde van het stadswapen van Hindeloopen. Ik fietste de tocht voor de zevende keer.

In vroeger tijden stond er een groot bos bij Hindeloopen. Vandaar de hinde in het stadswapen. Tijdens het fietsen dacht ik na over een tekst bij mijn afscheid. De cantorij zal zingen 'Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser' van Felix Mendelssohn Bartholdy. Opnieuw een hert. Zou dit niet een mooi onderwerp zijn? Een hert spreekt mij altijd meer aan dan een schaap, alhoewel de gelijkenis van dat ene verloren schaap dat gezocht wordt, terwijl er negenennegentig worden achtergelaten, prachtig is.

Er kwam nog iets bij. Leeuwarden is volgend jaar culturele hoofdstad van Europa. 11 Fountains, elf fonteinen, is in dat kader een van de belangrijkste kunstprojecten. Elk van de Friese elf steden krijgt een fontein. Hindeloopen koos het ontwerp van een fontein gemaakt door de Chinese kunstenaar Shen Yuan. Zij woont en werkt in Parijs. Haar ontwerp bestaat uit een levensboom. Twee hertengeweiën zullen de levensboom flankeren. Uit blaadjes zal er water stromen en fantasievogels spuwen af en toe water uit. Flora en Fauna heet het waterkunstwerk. Het ontwerp zal worden gerealiseerd op een veld naast de Grote Kerk. Ik hoop het volgend jaar met de Elfstedentocht te aanschouwen.

Er lijkt een verband met de hinde uit de Psalm te verschijnen. Water en een hinde. Vroeger heette hij het hijgend hert der jacht ontkomen. Als zodanig was de psalm zeer geliefd. Het is wel behoorlijk barok berijmd en het staat er allemaal gewoon niet, in de grondtekst. Het hijgend hert niet, het genot van de frisse waterstromen niet en ook niet dat het hert der jacht ontkomen zou zijn. Het is allemaal zoveel eenvoudiger. Gelijk het hert dat reikt naar waar het water stroomt, zó in verlangen reikt mijn ziel naar u, o God. Erg mooi is de hedendaagse vertaling. Evenals een moede hinde.

Een hinde is een prachtig beeld. Zijn beweging is lichtvoetig. De voeten der hinden staan in de bijbel symbool voor snelheid. Bovendien heet hij in het Latijn Cervus capreolus. Hij maakt capriolen, sierlijke sprongen. Dat zie je terug in de liefdespoëzie van het Hooglied. Daar komt hij, mijn geliefde, zingt het meisje. En nu ziet zij hem ook. Springend over de bergen als een gazel, huppelend over de heuvels als een hinde. Dat heeft iets lichts, iets vrolijks. Zijn gestalte is rank, teder, bevallig.

In het beeld van de gazel en van de hinde wordt er van de Messias gesproken. Hij komt als een hinde met gezwinde spoed springend en huppelend over alles wat tussen Hem en ons instaat. Wat bij mensen niet kan, dat wordt van God uit mogelijk. In een andere psalm staat



'Flora en Fauna', ontwerp door Shen Yuan bij Fontein van Hindeloopen

stoer: met mijn God spring ik over een muur. Daar is opnieuw de kracht van de verbeelding. Wat is de theologie zonder de scheppende kracht van de metafoor?

Ik kwam het hijgend hert nog een keer tegen. Op een fietstocht door het zuiden van Limburg deed een van de fietsvrienden, die de route goed kende, de suggestie om aan te leggen bij 't Hijgend Hert voor een stuk rijstevlaai en wat te drinken. Het bleek de naam te zijn van een uitspanning midden in de Vijlener bossen op het Limburgse plateau. Even pauze was wel nodig na een hele serie Limburgse bergen. Er liepen achter gaas een paar heuse herten.

Na deze verzameling ruw materiaal is het tijd om te kijken naar de onderstroom van het verlangen naar God, die door de Psalm heen spreekt. Het verlangen is hier duidelijk een behoefte. De dichter klaagt.

Hij klaagt over Gods afwezigheid. Alleen al het uiten van de klacht is het begin van verandering. Hij switcht tussen hoop en twijfel. Hij is ver weg van de tempel in Jeruzalem, waar hij ooit binnenging samen met medegelovigen. Verlangen naar God is verlangen naar leven. Hoop op God, spreekt de dichter in het refrein. Het refrein werkt als een interval. Even pauze tussen alles wat hij mee heeft gemaakt. In die pauzes herneemt hij zijn hoop op God. Zijn verlangen is ingebed in gedenken en hopen. Zijn verlangen schuilt in de ziel.

Etty Hillesum schreef in 'Het verstoorde leven' over de ziel als gemaakt uit vuur en bergkristallen. Als iets dat heel streng is en oud-testamenteel hard, maar ook zo zacht als het gebaar waarmee zijn behoedzame vingertoppen soms haar wimpers streelden. Zonder verlangen is er geen menselijke omgang met God.

Spreken wij ook niet van reikhalzend verlangen? Een hinde die reikhalst, doet dat in de regel niet als het water ver weg is, maar als de hals zich uitstrekt naar water dat vlakbij is. Er zijn woorden voor alles, noem ze niet, spreek ze niet uit, maar roep ze op in een oogopslag.

Ds. F.J. van der Wind

Pastoraat in Heiloo

Rond het tijdstip van het verschijnen van dit kerkblad zal er in Heiloo inmiddels afscheid zijn genomen van ds. van der Wind als dienstdoende predikant van onze gemeente. Op verschillende terreinen zal dat verlies merkbaar zijn, maar zeker ook in het Pastoraat.

Gelukkig is er iemand gevonden die het pastorale werk onder zijn hoede zal nemen: pastor André Martens. Elders in dit kerkblad stelt hij zich aan u voor. Wij zijn blij met zijn aanstelling. Het geeft aan dat de kerkenraad de pastorale zorg van groot belang acht. In samenspraak met het Pastoraal Overleg zullen we de komende weken werken aan een plan van aanpak en een uitgebalanceerde onderlinge taakverdeling.

In een volgend kerkblad zullen wij u daarover nader informeren. Tot die tijd zijn wij het aanspreekpunt en kunt u bij ons terecht voor pastorale vragen.

Ds. Edward Kooiman

Ds. Hanneke Ruitenbeek

ejkooiman@ziggo.nl

hruitenbeek@ziggo.nl

072-8885550

Wij gedenken

Op 15 juli overleed **Arjan Lont** op 87-jarige leeftijd. Arjan woonde de laatste jaren in de Zorgvilla Craenenbroeck aan de Kennemerstraatweg; daarvoor woonde hij jarenlang op de Heersmeeth met zijn vrouw Lip, die ruim drie jaar geleden overleed. Door de gevolgen van een ongelukkige val in Noorwegen, zo'n twee jaar geleden, werd de wereld voor Arjan een stuk kleiner. Zijn gezichtsvermogen en zijn mobiliteit werden daardoor ernstig beperkt. Desalniettemin probeerde hij te genieten van de kleine dingen in het leven. Zijn positieve levenshouding was inspirerend voor zijn omgeving en zijn veerkracht en doorzettingsvermogen waren bewonderenswaardig.

In het geloof was Arjan een denker en een zoeker. Hij had vaak meer vragen dan antwoorden. Maar in zijn woorden was er altijd een "en toch..." In de dankdienst voor zijn leven op

21 juli lazen we onder meer een tekst uit Hebréeën 11: "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet". In die tekst zat de ruimte waar Arjan in zijn leven naar op zoek was... Dat zijn nagedachtenis tot zegen zal zijn voor zijn kinderen, kleinkinderen en allen die hem lief en dierbaar waren, en dat Gods troost hen nabij moge zijn.

Ds. Edward Kooiman

Op 27 juni 2017 is overleden **Elisabeth Stom-Louwerse**. Zij woonde de laatste tijd in de Amberhof. Daarvoor in het Alternatief in IJpestein. Zij is 99 jaar geworden. Zij hield van wandelen. Zij maakte eens op hogere leeftijd met haar zoon Karel een wandeltocht door Schotland. Zij wandelde ook graag langs het strand. Het bracht ons bij het lied 'Wind in the Willows' met als ondertitel Bread and Fishes. De tekst vertelt over het wandelen van drie reizigers over de paden op het platteland op een vroege morgen in de lente, over het ontmoeten van medereizigers. Zij hadden brood en vis bij zich en een kruikje rode wijn om te delen met de mensen onderweg. De reizigers bleken Jozef en Maria te zijn en de jongen was Jezus. Deze scène riep herinneringen op aan het met elkaar eten onderweg op reis, gezeten op een kleed in de berm. Zo is het vaak gegaan. Uit het evangelie naar Johannes klonk het verhaal met de wonderlijke vraag van de vreemdeling aan de discipelen of zij ook enige toespijs hadden. De maaltijd bleek al gereed te zijn. Het is de Heer die met ons maaltijd houdt aan de oever van de eeuwigheid. Hij heeft ons lief. Hij zal ons vrijheid en liefde en verlossing geven. Troost en sterkte voor de kinderen, de kleinkinderen, voor wie zij zo gastvrij is geweest, en voor allen die haar missen.

Op 4 augustus is overleden **Jacobus Allewijn**. Hij woonde aan de Bredelaan. Vóór op de rouwbrief stond 'God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst'. Die spreuk droeg hij altijd bij zich als een leidend motief in zijn leven. Je hebt de neiging om als eerste in te gaan om die niet kalme reis, maar misschien is nog wel belangrij-

ker dat je op reis gaat in je leven met Gods beloften, in je hart en in je ziel. Dat heeft de heer Allewijn gedaan, samen met zijn vrouw Rinie. Het was geen kalme reis, inderdaad. Hij heeft een nieuw begin gezocht. Hij heeft zich geschoold, veel les gegeven. Hij heeft kerkelijk jeugdwerk gedaan in Amsterdam. Dat was de tijd, waaraan hij met liefde terug dacht. Hij verdiepte zich in het geloof, in de Bijbel. Hij volgde de politiek nauwgezet.

Peter Bas, een kleinzoon, sprak met veel herkenning qua interesse naar zijn opa. Robert gaf samen met zijn zoon Luuk een persoonlijke herinnering. Alexandra zong samen haar dochter Jacqueline het lied 'Who am I' van de Casting Crowns, waarbij zij zichzelf begeleidde met gitaar.

Het evangelie van de storm op het meer vormde de bron van de verkoniging. Gods zegen voor zijn vrouw Rinie, in zulke fragiele omstandigheden, voor de kinderen en kleinkinderen en voor allen die hem missen.

Ds. F.J. van der Wind



De redactie ontving de volgende dankjes:

Miny Dekker: Zondag 6 augustus werd ik verrast meteen prachtig boeket bloemen en een kaart met wensen namens de kerk. Graag bedank ik een ieder hier voor. Het is zo'n fijn gevoel te weten dat er aan je wordt gedacht, het helpt het genezingsproces. Ik hoop binnen niet al te lange tijd weer in de kerk te kunnen komen.

Henk den Hartigh: Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen met de bijgevoegde kaart, getekend door zo veel bekende kerkgangers.

Jan Visser: Graag wil ik de gemeente bedanken voor de mooie bos bloemen, die ik mocht ontvangen na mijn korte opname in het ziekenhuis. Wij hebben erg van het boeket en de bijbehorende kaart genoten!

Vredesweek 16-24 september



"De kracht van verbeelding"

Het thema van de Vredesweek luidt:
'De kracht van verbeelding'.

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen 'wij' en 'zij'. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.

Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van wat verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vre-

desactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. 'De kracht van verbeelding' biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!



PAX. Vrede. Wie durft?
www.paxvoorvrede.nl

Vrede kun je leren

David van Reybrouck en Thomas d'Ansembourg

Kort na de aanslagen in Parijs gaat David van Reybrouck met zijn vriend Thomas d'Ansembourg uit eten. Aan tafel bespreken ze het aanhoudende geweld in Europa en hoe graag ze willen dat het ophoudt. Een onvoorstelbaar simpele oplossing is het resultaat: elke dag tien minuten stil zitten en niets doen.

Waarom is er wel een ministerie voor defensie en geen ministerie voor vrede, is een interessante retorische vraag die de schrijvers opwerpen. Dat vrede wel een maatschappelijk vraagstuk moet zijn, wordt duidelijk aan de hand van een overpeinzing van d'Ansembourg. Hij schrijft over zijn vrijwilligerswerk met straatjongeren en concludeert: 'Ik besepte dat deze jongeren, als ze de kans hadden gekregen zichzelf te leren begrijpen en hun gevoelens te uiten, veel meer aan persoonlijke verandering en ontwikkeling hadden kunnen doen in plaats van zich domweg af te reageren.' Oftewel: zelfkennis en communicatietechnieken zijn van groot maatschappelijk belang.

Het mogelijk argwanende gevoel dat je krijgt bij het lezen van termen als mindfulness en meditatie, nemen ze grotendeels weg door zelf al te benoemen dat hun ideeën door de bank genomen als soft en zweverig worden gezien. Wat echter nog effectiever is, zijn de onderzoeken die ze aanhalen waaruit blijkt dat deze milde methodes sterk positieve resultaten opleveren.

Wat in eerste instantie te eenvoudig lijkt om effectief te zijn, wordt naar mate je verder leest steeds aannemelijker en logischer. Hun ook nog helder en in sierlijke zinnen geschreven pleidooi is waterdicht. Inderdaad, waarom is meditatie nog niet geïnstitutionaliseerd en wordt het niet onderwezen op scholen, als er zoveel positieve effecten mee gemoeid zijn, vraag je je na lezing af.

Tijd om Headspace te installeren en te hopen dat dit interessante en prachtig geschreven boekje gauw in de handen van een politicus belandt.
Recensie door Vera Martens



Collectes bij de kerkdiensten

Collecte voor het werk van de Waldenzer kerk op Lampedusa

Door de diaconie van Heiloo werd mij gevraagd om na te denken over de collecte bij mijn afscheid op 27 augustus 2017. Bij de diaconie van Limmen leefde al eerder de gedachte een collecte te houden voor de Chiesa Evangelica Valdese, de Waldenzer kerk in Italië.

Ik heb in mei 2003 een studiereis gemaakt naar de Waldenzen in het noorden van Italië in de buurt van Turijn, en later in Rome en op Sicilië heb ik verschillende Waldenzer kerkdiensten bezocht. Deze kleine protestantse kerk in Italië levert een belangrijke sociaal-maatschappelijk bijdrage aan verschillende diaconale projecten in de Italiaanse samenleving.

Karel Jungheim, in zijn nieuwe functie, Specialist binnenlands diaconaat, vluchtelingen en migranten, deed verslag van een vergadering in Praag. Het thema van de vergadering was: 'The hope in which we stand'. Bij die vergadering werd door de Italiaanse afgevaardigde, ds. Luca Baratto, een indrukwekkend verhaal gehouden over de bijdrage van de Waldenzer kerk aan de nood onder vluchtelingen en migranten op het eiland Lampedusa. De kerk levert ook een bijdrage aan de hervestiging van vluchtelingen en migranten in andere delen van Italië.

Deze maand verscheen in de Nederlandse vertaling het boek 'Tranen en troost' van de Italiaanse arts Pietro Bartolo. Het boek beschrijft het werk van de arts onder migranten, die aangekomen zijn op Lampedusa. Pietro Bartolo is op dit eiland geboren en runt daar vanaf 1991 een kliniek, waar hij medische hulp geeft en een luisterend oor biedt aan de migranten, die zo veel hebben geleden.

Heel graag zou ik de beide collectes bij mijn beide afscheidsdiensten, zowel op **27 augustus in Heiloo** als op **3 september in Limmen**, bestemmen voor het werk van de Chiesa Evangelica Valdese onder vluchtelingen en migranten op Lampedusa en voor het diaconale werk van deze

kerk in bredere zin. De Engelse benaming van dit werk is 'Mediterranean Hope'. De Italiaanse ondertitel is: *Federazione della Chiesa Evangelica in Italia*. Er is op internet een Engelstalige nieuwsbrief van Mediterranean Hope te vinden.



Het symbool van de Waldenzer kerk tekent de Bijbel met daarop een kaars en in een boog daar omheen zeven sterren. Deze sterren staan voor de zeven gemeenten voor Gods troon uit de Openbaringen aan Johannes. Daarboven staat in het Latijn 'Lux lucet in tenebris', vertaald 'Het licht schijnt in de duisternis'.

In dit teken staat de bestemming van onze collecte.

Ds. F.J. van der Wind

3 sept. Heiloo en 17 sept. Limmen: Stichting Sensor

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. Sensor is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week, per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1000 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten. (Training in Alkmaar: zie pag.9)



10 september: JOP

'Waar generaties elkaar ontmoeten'

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!



17 september: Vredeswerk

'Vrede is niet vanzelfsprekend'

We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht.

Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit.

In de Vredesweek vragen **Kerk in Actie en PAX** daar met klem aandacht en financiële steun voor.

ZWO Heiloo

Om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor ons project (betere voedselvoorziening door duurzame landbouw in Centraal Java) organiseren wij in het najaar enkele activiteiten:

- Op zondag **5 november** zal de ZWO-commissie meewerken aan de dienst en dan ook weer aandacht besteden aan het project

- Op zondag **5 en 12 november** kunt u na de dienst kleine kruidenpotjes kopen. Deze kruiden kunt u thuis in de vensterbank opkweken om zo te ervaren hoe bijzonder het eigenlijk is dat ons voedsel 'zomaar' groeit, terwijl dit niet overal zo gewoon is...

- Op zaterdag **18 november** organiseren wij vanaf 18:30 een (eenvoudige) maaltijd in de Ter Coulster Kerk, om ook op deze manier aandacht te vragen voor het belang van gevarieerde voeding op Java. U kunt zich voor deze maaltijd intekenen na de diensten van 5 en 12 november. Namens ZWO, Marianne Deinum



Week tegen eenzaamheid van 21 september tot 1 oktober

De diaconie van de Protestantse Kerk te Limmen kwam op het idee in deze week de nieuwe keuken in te zetten voor mensen die misschien niet zo zeer eenzaam, maar wel alleen zijn en tevens van gezelligheid en samen eten houden.

Misschien kent u mensen die het leuk vinden, wijs hen er op, zij zijn zeer welkom. U bent overigens zelf ook welkom. Alle mensen in Limmen, wat zij denken of geloven doet niet ter zake, we gaan alleen samen eten en genieten.

Woensdag **27 september** vanaf 17.00 uur wordt u in de kerk aan de Zuidkerkenlaan verwacht en om 17.30 is het etenstijd. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Wilt u zich, in verband met het aantal plaatsen, vóór 22 september opgeven via 072-5052871 of margreetdenekamp@outlook.com Margreet Denekamp



Coalitie Erbij

een landelijke organisatie tegen eenzaamheid

Tal van maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij 'Coalitie Erbij'. Acht landelijke organisaties vormen de kern: Humanitas, Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, de Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensor, KPN Mooiste Contact Fonds en Sociaal Werk Nederland. Een belangrijk doel is het taboe rondom eenzaamheid doorbreken.

Toegeven dat je soms eenzaam bent of je eenzaam voelt roept schaamte op. Je hoort jezelf te kunnen redden en kunnen vermaken. Maar een miljoen Nederlanders zeggen "Ik voel me erg eenzaam". En een derde van de Nederlanders voelt zich 'wel eens eenzaam'. Dat zijn niet allemaal ouderen of alleenwonenden.

Na een verhuizing, een scheiding of ontslag lukt het soms om weer nieuwe mensen te ontmoeten. Maar soms is er extra hulp bij nodig. Om het gemis te verlichten is aandacht en betrokkenheid nodig. *Gezien worden* is dan ook het beste 'medicijn'.

Coalitie Erbij ondersteunt de lokale aanpak van eenzaamheid. Zie ook:

www.samentegeneenzaamheid.nl

Sensor-vrijwilligers

Training nieuwe vrijwilligers!

Sensor, dat deel uitmaakt van Coalitie Erbij, start trainingen om vrijwilligers op te leiden tot *luisterhelden*.

Wil jij je samen met 1000 andere vrijwilligers inzetten om mensen dag en nacht een luisterend oor te bieden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op **5 oktober** begint er een training in Alkmaar. Kijk op www.sensor.nl



Kerk en Vrede special: geweldloosheid

In de strijd tegen onrecht biedt geweldloosheid meer uitzicht op vreedzaam samenleven dan de inzet van geweld. Het geloof dat geweld een bruikbaar middel is, maakt de wereld tot een onherbergzaam oord.

Dit wil Kerk en Vrede met een speciale *Vredesspiraal* uitdragen.

In een reeks artikelen komen mensen aan het woord die laten zien wat de achtergrond van hun keuze voor geweldloosheid is, hoe je geweldloos handelt en leeft, en hoe je dat kunt oefenen.

Verskillende organisaties en activiteiten passeren de revue. Aan bod komen acties in binnen en buitenland, in het groot en in het klein.

Het nummer begint met een artikel dat ingaat op de vraag wat geweldloosheid en *geweldloze weerbaarheid* zijn. Daarover bestaan veel misverstanden. Pacifisme is geen passivisme, het gaat juist om een actieve inzet voor vrede. De twee uitgangspunten zijn: niet berusten in onrecht en niet vertrouwen in het gebruik van geweld.

Geweldloze weerbaarheid is iets wat je moet leren, wat je van elkaar kunt leren en waarvoor trainingen bestaan.

Op school zijn onenigheden als ruzie en pesten aan de orde van de dag. Eén van de artikelen gaat dan ook over 'De Vreedzame School', waar men met methoden werkt om daarmee om te gaan.

Jesus zei: 'Als iemand u op de wang slaat, keer dan de andere wang toe.' Daarmee biedt hij een uitweg uit de spiraal van angst en geweld. Hij zegt niet: 'loop dan weg'. Want weglopen lost het conflict niet op. Jesus zegt: kom terug met een andere houding dan verwacht.

De special en meer informatie vindt u op www.kerkenvrede.nl

Gespreksgroepen 2017-2018

Sinds een aantal jaren zijn er twee gespreksgroepen in Heiloo, waaraan ik leiding mag geven. De bedoeling is elkaar iets beter te leren kennen en samen na te denken en te praten over ons geloof. Mensen van verschillende richtingen komen op deze gespreksgroepen, al of niet lid van een kerk, wel of niet wonend in Heiloo. Komend jaar gaan we het hebben over de gelijkenissen in de Bijbel.

Vindt u het fijn om andere geloofsgenoten te leren kennen, dan nodig ik u graag uit.

U heeft een keus uit de volgende groepen:

Op de **eerste dinsdag** van de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart, april en mei in het Alternatief in Ypenstein.

Op de **vierde donderdag** van de bovenstaande maanden in Oost: Groot Barlaken 58.

Aanvangstijd: 19.30 uur en we besluiten de avond om 21.00 uur. Aanmelden kan via: rdvdiest@gmail.com of 5323500 ('s avonds). Van harte welkom!

Roelie van Diest.

Samen eten

Op initiatief van Gerie Brouwer is er elke eerste donderdag van de maand gelegenheid gezellig te eten in de Ter Coulsterkerk. De eerste is **7 september**.

U bent van harte welkom, mits u zich, tot de dinsdag ervoor, even opgeeft bij Coby van Wensen, tel. 5338281 of cgvanwensen@hetnet.nl

Driegangenmenu € 5,00

Glas wijn of frisdrank €1,50

Na afloop is er gratis koffie of thee



Woensdag-koffie Limmen

Woensdag **20 september** bent u vanaf half elf van harte welkom op de koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 te Limmen.

Voor vragen en/of ver-
voer kunt u contact
opnemen met Margreet
Denekamp, 072-5052871
of Lies Koenderman,
072-5052073



Ontmoetingsmiddag Heiloo

Op donderdag **28 september** start een nieuw seizoen ontmoetingsmiddagen in Heiloo. Ds. Hanneke Ruitenbeek is de inleider. Het thema is: 'Met Vivaldi het jaar door'.

Hanneke schrijft erover: Je hoort het als je bij iemand aanbelt. Je hoort het door je telefoon als je bij de dokter of het ziekenhuis in de wachtstand staat. Je hoort het in de winkelstraat. 'De vier jaargetijden', van Antonio Vivaldi (1678-1741): de seizoenen vertaald in muziek. Je hoort de lente, de zomer, de herfst en de winter.

Op deze middag horen we wat meer over het leven van Vivaldi: zijn muziek, priesterschap en composities speciaal voor vrouwen en meisjes. Muziek kan een eigen verhaal vertellen en ook teksten versterken. De Psalmen zijn daar een voorbeeld van. Daar gaan we er een paar van zingen. Al met al: een muzikale middag.

Aanvang: 14.15 uur in de Ter Coulsterkerk.

Heeft u vervoer nodig, dan kunt u contact opnemen met Anneke Stenneberg: 533 90 29.

Overige inlichtingen via Ria op den Kelder: 533 88 95.

De volgende keer is op donderdag **26 oktober**. Dan zal Carla Bras vertellen over haar project in Ghana.

U bent allen van harte welkom.

Uitnodiging vrijwilligers

HEILOO - Aan het begin van het nieuwe seizoen nodigen wij alle medewerkers in onze gemeente uit voor een gezellige middag/avond, als blijk van waardering voor hun inzet in het afgelopen jaar en als aanzet naar weer een seizoen, waarin we een beroep op u doen.

Zonder uw medewerking zou het "kerkelijk bedrijf" vrijwel stil liggen. Wij begroeten u graag op zaterdag **30 september** vanaf 16.30 uur in de koffiezaal van de Ter Coulsterkerk om samen wat te eten en te drinken en om bij te praten. Tijdens het samenzijn zal Jaap de Graaf, schrijver van een boek over de historie van onze Witte Kerk, een lezing houden. Het boek komt in november uit.

Graag willen we voor de catering weten, op hoeveel personen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven tot 15 september bij: Jenny Bikker, jhbikkerbreugem@hetnet.nl of 072-5321280 of bij Jakke Hiemstra, jakkehiemstra@live.nl of 0623133677. *Wij hopen velen van u te ontmoeten.*



Nieuw seizoen vol activiteiten...

De oecumenische commissie "Rond de Waterput" heeft een breed aanbod van allerhande activiteiten samengesteld op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Er is - zagezegd - voor elk wat wil, in Heiloo, Limmen en Egmond.

Het is een gevarieerd aanbod van lezingen, gespreksgroepen, exposities, muziek en drama: Cantates van Bach; het geloof van Leonard Cohen; het spirituele eilandje Iona aan Schotlands Westkust; luisteren naar de verschillende wijzen waarop het Onze Vader en het Weesgegroet zijn verklankt; films, een muzikale voorstelling van 'Achterom', het zit allemaal in ons programma en nog veel meer! En natuurlijk is er begin 2018 ook weer driemaal op zondagmiddag een 'Preek van de Leek' door bekende streekgenoten, waaronder de schrijver Guus Kuijer.

Op de Heiloose uitmarkt *Uit & Zo* op zaterdag 2 september wordt ons programma - traditiegetrouw - gepresenteerd en op de zondag erna worden de programmaboekjes uitgedeeld na de kerkdiensten. Wanneer u beide mist kunt u in de hal van diverse kerken een programmaboekje afhalen. In dat boekje staat ook hoe u zich voor de verschillende activiteiten aan kunt melden. Al die informatie staat overigens ook te lezen op www.ronddewaterput.nl. We hopen op een inspirerend en vruchtbaar seizoen.

Namens de commissie "Rond de Waterput", ds. Edward Kooiman



Rond de Waterput deze maand:
t/m 30 sept. Expositie 'Geloven in de praktijk' in de Ter Coulsterkerk.
07 sept. 1e bijeenk. Bijbelstudie in Egmond a Z. om 15.15 uur
07 sept. 1e bijeenk. Bijbelen bij de GGZ in het hoofdgebouw om 10.30 uur
12 sept. 1e bijeenkomst Levenskunst in het Willibrordushuis om 10.30 uur
15 sept. 1e bijeenk. Musical-jeugd-koor Past.Cornelius om 19.00 uur
18 sept. 'Taster': stilte en meditatie oefenen, Ter Coulsterkerk, 20.00 uur
19 sept. 1e middag Snuffelen in de Bijbel, Egmond Binnen om 15.00 uur
20 sept. 1e ochtend Snuffelen in de Bijbel, Past.Cornelius om 9.30 uur
27 sept. 1e bijeenk. Cursus verhalen vertellen, Ter Coulsterkerk, 19.30 uur
28 sept. 1e film in de serie "Hier sta ik, ...", Ter Coulsterkerk, 19.30 uur
v.a. 1 okt.: Expositie 'Door het oog van de naald', Ter Coulsterkerk
04 okt. 1e van 3 bijeenk. Vreemde gasten, 'Ons Huis' om 20.00 uur



Oecumenisch centrum voor aandacht, inspiratie en bezinning

De Zwaan in Alkmaar heeft een aanbod van lezingen, cursussen en meditatie. In het seizoen 2017/2018 staan activiteiten en cursussen op het programma op het gebied van zen-meditatie, zelfkennis en zelfontplooiing, dromen en verlangen. Ook is er een cursus communicatie.

In het voorjaar is er aandacht voor Bach en de Matthäus Passion. Meer informatie vindt u op de website www.dezwaan-alkmaar.nl of bij de programmacoördinator, 0655276104

De Zwaan heeft ook een inloophuis op de Oudegracht 185, waar u dinsdag t/m vrijdag 's morgens van half elf tot half één welkom bent voor koffie, thee en ontmoeting.



Programma 2017 – 2018

De Raad van Kerken Castricum brengt het komende seizoen een gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch programma. We hopen dat het uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip en geloofsverdieping. Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

Ook dit seizoen is er een programma met vaste onderdelen: leeskring en leerhuis, het Theologisch café, de cursus 'Poëzie en geloof', oecumenische vieringen, meditatie en Sacred Dance.

Daarnaast kunt u kiezen uit een veelzijdig aanbod aan activiteiten: theatervoorstellingen en lezingen, een kloosterweekend of activiteiten in het kader van de Groene Kerk.

Het volledige programma kunt u vinden in het programmaboekje dat in de kerken en in de Bibliotheek verkrijgbaar is. Met groot genoegen wijzen wij u op de website: www.rvkcastricum.nl waar u ook alle informatie kunt vinden. Via deze website kunt u zich opgeven voor deelname aan activiteiten.

De Raad van Kerken Castricum hoopt op een inspirerend seizoen en nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij deze activiteiten.

Hanneke Klinkert, voorzitter

Open monumentendagen



De **Witte kerk** is dit jaar met Open monumentendagen open op **9 en 10 september**.

Dit keer speciaal aandacht voor de geschiedenis van de Witte Kerk met foto's, voorwerpen en de eerste proefdrukken van het boek '*Meer dan 1000 jaar Witte Kerk Heiloo*' dat op 17 november a.s. zal worden gepresenteerd en hier alvast gereserveerd kan worden. Maar u kunt ook luisteren naar de beide orgels.

Martin Groot, secretaris stichting Monument Witte Kerk Heiloo
072-533557 of info@wittekerkheiloo.nl

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een schaars kruid
in de moestuin van de mens.

Als ik het zie,
wil ik het afschermen,
mijn handen als kommetje
eromheen.

Iemand zou het zomaar, op elk moment,
kunnen vertrappen.

Alleen zijn kent vele aspecten, vele gezichten:
het gezicht van de woestijn maar ook de oase,
dat van wanhoop maar ook hoop -
het risico jezelf te verliezen
contrasteert met de mogelijkheid van het vinden.

De schat is er,
diep van binnen bij iedereen,
van binnen bij jou -
je hoeft alleen
maar de tijd te nemen om die te zoeken.
Je hoeft er het huis niet voor uit.
Blijf zitten aan tafel, en luister.
Luister zelfs niet,
wacht alleen maar.
Wacht zelfs niet,
wees volmaakt rustig -
en alleen.

Zoals de dichter lang geleden schreef:
"Als wij van ons betere zelf
al te lang gescheiden zijn geweest
door de haastige wereld,
en wegkwijnen,
ziek van de drukte, haar pleziertjes moe,
hoe genadig, hoe weldadig,
is dan Eenzaamheid."